

"Stop met missionair zijn. Het is hopeloos." Willem-Maarten Dekker ziet geen toekomst voor de westerse kerk.

Bron: [eo.nl](http://eo.nl) [Andries Radio Symposium d.d. 22-01-2013](#)

Citaat:

Hoe moet de kerk reageren op de secularisering en ontkerkelijking van de maatschappij? Op het Andries Radio Symposium op dinsdagmiddag 22 januari werd in de titel het dilemma geschetst: 'Monnik of Missionaris?' - ofwel: moet de kerk zich terugtrekken binnen haar muren om te overdenken wat er fout ging, of juist naar buiten om voor nieuwe aanwas te zorgen?

De meest kritische debater (anderen waren wat relativerender of zelfs positief) geciteerd:

Dr. Willem Maarten Dekker, hervormd predikant in Mastenbroek, was de meest 'provocerende'. Van hem mogen kerken afgebroken worden. Ze hoeven ook niet missionair te zijn: "Je vraagt aan een zieke toch ook niet om de Elfstedentocht te rijden?". Volgens Dekker is kerk ziek. Ze heeft voorlopig genoeg werk aan zichzelf en haar eigen leden. "Ik ga zo catechisatie geven. Dat is tegenwoordig hoogst missionair. Dat duidt op een crisis." Dekker wijt dat aan de situatie in de gezinnen, waar het de ouders niet meer lukt om het geloof voor te leven en over te dragen. "Het christendom in het westen is echt passé."

Maar wat is dan die ziekte? Ligt dat alleen aan de ouders die het niet meer lukt om het geloof voor te leven en over te dragen? Of is er structureel iets mis met deze kerk, doet de kerk misschien niet meer waarvoor zij in het leven is geroepen? Juist in de kerk worden toch kinderen gebaard? Moet er wellicht tot bekering worden opgeroepen?

Er was ook een dominee (ds. Riemersma van de PKN) die machteloos toe heeft gekeken hoe

zijn gemeente langzaam slonk. Het geloof ging niet meer automatisch over op de volgende generatie. Volgens hem hadden ze eerder activiteiten moeten ontplooiën om de kerkverlatende pubers in de kerk te houden. Dat lasen we op [cip.nl](http://cip.nl) - [Dominee erkent misstap: "Boodschap kwam niet over"](#) . Jurjen ten Brinke<sup>1</sup> (kerkplanter van een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord, ontstaan in 2006), wiens gemeente [een enorme groei heeft doorgemaakt](#) adviseerde om aandacht te besteden aan de volgende aspecten:

- het heeft niets te maken met leuker maken van de kerk - het evangelie heeft een tegendraadse boodschap
- je moet je vertrouwd en veilig voelen
- men heeft in deze tijd een zeer grote behoefte om mensen om je heen te hebben met wie je een band opbouwt
- kwaliteit en entourage (omgeving) zijn belangrijk
- echtheid en puurheid zijn belangrijker dan excellentie

Maar hoe krijg je dan contact met buitenstaanders? Volgens Jurjen ten Brinke:

- "Je moet naar de mensen toe, letterlijk en figuurlijk. Je zoekt ze op in de buurthuizen en zorgt dat je hun taak spreekt."
- "Veel hebben een negatief beeld van de kerk vanuit hun verleden. Ik zeg ze dat de kerk niet meer is wat die vroeger was, maar heel erg is veranderd. En dat ze nodig moeten komen kijken."
- "Het is nodig dat christenen hun huis en tafel voor anderen openstellen: christen-zijn laten zien, voelen, proeven"
- "We doen er alles aan dat mensen zich thuis voelen. Maar de innerlijke transformatie moet in de mensen zelf plaatsvinden. Dat vraagt een persoonlijke benadering. En ook een authentiek voorbeeld van de andere gelovigen."

Eerlijk gezegd spreken een heleboel aspecten me heel erg aan, vooral ook als ik aan de toekomst van mijn eigen kinderen denk. Het speelt volgens mij ook heel goed in op de diepe behoeften van de moderne mens. En toch mis ik iets. Want waarom zouden deze mensen ten diepste (weer) gaan geloven en trouw naar de kerk gaan? Ongetwijfeld helpen bovengenoemde factoren hieraan mee, maar wat is nu principieel anders aan een seculier commercieel bedrijf met een soortgelijke missie vergeleken met bovenstaande kerk? Jurjen ten Brinke probeert volgende week te reageren.

Overige bronnen:

[Website multiculturele kerk Amsterdam-Noord - "Hoop voor Noord"](#)

[CBS Statistiek kerkelijkheid en kerkbezoek v.a. 1997/1999](#)

Ook interessant in dit verband (engels): [interview met Bill Hybels over hoe hij zou churchplanten in deze tijd.](#)

<sup>1</sup>Jurjen ten Brinke studeerde Tropisch landgebruik aan de Universiteit Wageningen en werkte onder moslims. Na een deeltijdstudie theologie is hij sinds 2006 als evangelist in dienst bij de Christelijke Gereformeerde Kerken. Zijn opdracht: het evangelie verkondigen in Amsterdam. In de wijk Amsterdam-Noord was van de 90.000 mensen nog 2 procent christen. „Ik mocht ‘alles doen wat in mijn vermogen lag’ om de mensen met het evangelie te bereiken”. Nederland is een zendingsland geworden en een van de ‘zendingsgebieden’ is Amsterdam. Hier werkt gemeentestichter Jurjen ten Brinke (32) en krijgt het begrip ‘kerk’ een nieuw gezicht via Hoop voor Noord. Een nieuwe vorm van kerk-zijn in de praktijk voor zowel christenen als mensen voor wie het christelijk geloof totaal onbekend is. (bron: [jongerenavondkatwijk.nl](#) )